



# GLENN KAISER

**Glenn & Wendi Kaiser, som medverkar på årets Sommarläger i Pieksämäki, är för många bekanta från Resurrection Band, också känt som Rez, ett av världens största kristna rockband på 1970-, 80- och 90-talen. Kummin ringde upp Glenn i Chicago.**

TEXT: MARCUS HENRICSON  
FOTO: JESUS PEOPLE USA

Bluesen har alltid haft en stor plats i mitt hjärta", säger Glenn Kaiser.

## I fängelset är det bara ärlighet som gäller

**V**em är Glenn och Wendi Kaiser, och vad har ni på gång just nu?

Under hela vårt 47-åriga äktenskap har vi varit djupt engagerade i att hjälpa de fattigaste i vår hemstad Chicago. Också under de intensiva åren med Rez, när vi spelade in 16 album och turnerade över hela världen, bodde och arbetade vi i Jesus People USA:s kollektiv i Chicagos innerstad. Det gör vi fortfarande.

Målet är att i ord och handling föra ut evangeliet till de fattiga, utstötta, hemlösa, krigsveteraner, fångar, motorcykelgäng och andra grupper som inte räknas i vårt samhälle. Jesus säger att vad vi har gjort mot en av de minsta som är hans

bröder har vi gjort mot honom själv.

Vi är över 150 medlemmar som lever och bor tillsammans dygnet och året runt. Vi har gemensam ekonomi, äter tillsammans och uppfostrar våra barn tillsammans. Kärnan i kollektivet består av sju, åtta personer som varit med från starten. Nya människor har kommit till, några har dött eller dragit vidare till andra uppgifter i arbetet för Guds rike.

**Har ni några spännande musikprojekt på gång?**

Wendi har inte sjungit så mycket sen 2000, när Rez avslutade en lång och intensiv karriär. Själv har jag däremot haft flera soloprojekt på gång och släppt många album, både blues och traditionella andliga sånger.

Glenn Kaiser Band, en bluesrocktrio med Roy Montroy och Ed Bialach, släppte fem album mellan 2000 och 2008 och turnerade i Nordamerika och Europa. Bluesen har alltid legat nära mitt hjärta, och redan på 90-talet gav jag ut ett par bluesalbum tillsammans med Darrell Mansfield.

Just nu spelar och sjunger jag mycket i fängelser, bland motorcykelgäng och i andra miljöer bland samhällets utstötta. Jag har redan ett 20-tal fängelsespelningar bokade för i år, och fler lär det bli. Så gott som varje vecka spelar jag i Cook County-fängelset här i Chicago. Ofta spelar jag också på de största motorcykelfestivalerna i USA.



**Vanligen är det den där riktigt hårda killen som är mest mottaglig för evangeliet.**

**Fängelsekunder, missbrukare, motorcykelgäng – det låter som hårda typer...?**

Miljöerna är hårda, och på ytan är människorna också det. När jag spelar i fängelser är det enda som duger total ärlighet och äkthet. De här människorna ser rakt igenom dig. De märker genast om du kan stå för vad du säger.

Å andra sidan är det lätt för mig att se vem jag ska försöka nå fram till. Vanligen är det den där riktigt hårda killen som är mest mottaglig för evangeliet. Jag brukar tänka: "Honom måste jag hinna prata med innan han går tillbaka till sin cell!"

**JPUSA är ju känt som en väldigt kreativ gemenskap. Berätta mer om vad ni gör!**

Det viktigaste är att vi finns till för de fattiga, utstötta och hemlösa i Chicagos innerstad. Tidigare ordnade vi också en stor festival, Cornerstone Festival, utanför Chicago varje sommar. Den växte och växte tills vi hade 25 000 deltagare och massor med olika aktiviteter under en hel vecka. Vi ville att det skulle vara billigt att delta och det gick inte ihop ekonomiskt, så vi fick lov att lägga ner festivalen.

Nu koncentrerar vi oss främst på arbetet bland stadens fattiga. Vi har äldreboende, nödinkvartering, bespisning och missbrukarvård. På vintern kör vi omkring med minibussar och plockar upp människor så att de inte ska frysa ihjäl.

Musiken har alltid varit en viktig del av vår verksamhet. Vårt skivbolag Grrr Records ordnar turnéer, producerar album och erbjuder management för flera artister och band.

Vi driver också en egen skivstudio, tillverkar instrument och förstärkare under varumärket Zeppelin Design Labs, driver



Glenn och Wendi Kaiser ser fram emot att medverka på Sommarlägret i Pieksämäki i juli.

det rättvisemärkta kaffemärket Everybody's Coffee, designar och säljer t-skjortor... You name it!

**Är det möjligt att komma och jobba hos er som volontär?**

Javisst! Vi har volontärprogram både för enskilda, familjer och större grupper. Man betalar själv sina resor och andra kostnader.

Vi bjuder volontärerna på mat och husrum, och en unik upplevelse av att vara en del av en väldigt speciell kristen gemenskap. Den som är intresserad kan lämna in en ansökan på vår webbplats [jpusa.org](http://jpusa.org).

**Du och Wendi kommer att delta i Sommarlägret i Pieksämäki i slutet av juli. Vad skulle ni gärna vilja dela med er av?**

Vi ser fram emot att dela gemenskapen med alla andra lägerdeltagare. Programmet är inte slutligt spikat ännu, men vår kurs har arbetsnamnet The Bible and the Blues. Tanken är att vi både studerar Bibeln tillsammans, tittar på hur ett kristet liv kan se ut i praktiken, och sjunger och spelar blues.

**Så... måste man kunna spela gitarr för att vara med?**

Nej, det är inte nödvändigt. Man

får gärna ta med sin gitarr, men det går också bra att bara sjunga, spela munspel, klappa i händerna, stampa med fötterna... Alla som är intresserade är välkomna med. Bägge delarna av kursen, bibeln och bluesen, är för alla som är intresserade.

De senaste åren har jag också tillverkat enkla gitarrer av cigarrlådor. Om vi får tid lär jag gärna ut det hantverket också.

**Det låter spännande! Kan vi hoppas på att ni kommer att sjunga, spela och vittna också för dem som inte är med på er kurs?**

Absolut! Vi sjunger och spelar gärna, och då berättar vi också alltid om vårt liv och vad det betyder för oss att följa Jesus. Vi spelar ofta akustiskt, men också med band om det går att få ihop ett lämpligt band av folk som ändå är på plats.

**Kan vi komma överens om att be för varann tills vi ses i sommar?**

Wendi och jag har redan en tid bitt för sommarlägret varje dag, och det kommer vi att fortsätta med. Ni får gärna be för oss, och i synnerhet för Wendi som just nu genomgår rehabilitering efter en knäoperation.

Och så ses vi på Sommarlägret! 🍌